

# Nieuwsbrief

## Voetbalarbitrage is onze PASSIE



Op vrijdag 27 mei 2012 ging ons jaarlijks banket door in het Hof Van Nazareth.

Even leek het er op dat we maar met een heel selecte groep gingen zijn, maar het kwam goed. We kunnen zelfs trots zeggen dat het aantal deelnemers weer toenam t.o.v. de vorige editie! Een kleine maar, voor het derde jaar op rij, gestage toename.

Groot was ook onze vreugde om te zien hoe onze jonge garde

weer een tafel vulde. Deze jonge garde slaagde er zelfs in om de tent mee te sluiten! De ambiance zat er in en er werd veelvuldig gelachen!

Ik denk dat we ook voor de eerste maal echt een DJ miste om het feest compleet te maken. Een nota aan het bestuur om dat tegen de volgende editie wel in orde te brengen!

Bedankt allemaal, voor jullie aanwezigheid!

---

### WEBSITE KON. SOLEO

Zoals velen onder u al wel wisten ligt onze website al enige tijd plat.

Wat de reden hiervoor is, blijft op dit moment nog een raadsel. Onze webmaster is echter druk bezig met het oplossen van het probleem.

Van zodra de website weer operationeel is zal het secretariaat jullie op de hoogte brengen.

Wij hopen allemaal dat dit probleem snel is opgelost zodat wij u via de website op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

### Feedback

Feedback is een gegeven waarbij men na afloop van een gebeurtenis, activiteit, proces, terugkoppeling geeft over deze activiteit aan de personen die het geheel tot stand brachten.

Feedback kan op twee manieren gegeven worden.

Er kan negatieve feedback gegeven worden en deze heeft de neiging om mensen te demotiveren en zorgt ervoor dat mensen vroegtijdig een punt zetten achter hun engagementen.

Daarnaast bestaat er ook positieve feedback, dewelke er zal voor zorgen dat mensen met een goed gevoel binnen hun vereniging staan en hun de neiging zal geven om beter te presteren.

Dit wil niet zeggen dat er niet kan gezegd worden dat een activiteit gebreken had of dat er zaken slecht waren, maar positieve feedback houdt in dat men mee op zoek gaat naar oplossingen in de toekomst, dat men suggesties geeft ter verbetering en niet enkel de zaak afbreekt of de mindere punten eruit haalt zonder naar het geheel te kijken!

*-Kevin Ruys-*

HET WOORDJE VAN ONZE  
 VOORZITTER OP HET  
 BANKET.


Graag heet ik u allen namens het bestuur en mezelf van harte welkom op ons jaarlijks banket in het Hof van Nazareth en tevens wil ik u allen oprecht hiervoor bedanken.

U bent het niet gewend om van ons een cadeautje te krijgen tijdens zulke aangelegenheden maar met het oog op ons jubileumjaar maken we daarop vandaag een uitzondering.

Uw aanwezigheid belonen is een groot woord maar we hopen dat de kleine attentie die u kreeg, u charmeerde.

Een belangrijk gegeven volgens de specialisten is dat gelegenheidstoespraken steeds positief moeten zijn, ik ga er toch even van afwijken.

Ik weet dat ik op dit moment een totaal verkeerd publiek toespreek maar ik moet toch even mijn ontgoocheling laten wegvloeien en waar kan je dit het beste doen.... juist tussen uw vrienden.

De matige belangstelling van vanavond is al meermaals een gespreksonderwerp geweest.

Het jaarlijks banket zou in iedere agenda van een Soleo lid met **vette letters** geschreven moeten staan.

Het zou het feest van het jaar moeten zijn. Verontschuldiging zijn volgens mij uit den boze en kunnen slechts bij hoge uitzondering. Je weet tenslotte meer dan een jaar op voorhand wanneer het plaatst vind zodat je alles kan plannen om aanwezig te zijn.

Een echte verontschuldiging voor vanavond is mijn inziens het excuus van onze ere voorzitter Walter van Peborgh die er het hart van in is dat hij wegens zijn kwetsuren vanavond niet aanwezig kan zijn. Van hieruit wensen we hem alle beterschap en een spoedig herstel toe.

Beste vrienden, het banket is traditioneel het moment bij uitstek om het afgelopen seizoen onder vrienden even te overlopen en op een feestelijke wijze af te sluiten.

We hadden dit jaar het genoeg dat er een derde Soleo boegbeeld onze opleidersploeg kwam versterken.

Daar waar Frans en Marcel de klappen van de zweep door en door kennen is het "jeugdige" enthousiasme van Kurt een perfecte aanvulling en een kruisbestuiving van oud en nieuw.

Kurt wensen we veel succes en Frans en Marcel veel geduld (grapje).

Om met Frans en Marcel verder te gaan, ze krijgen nu nog meer tijd daar ze beslist hebben een stapje opzij te zetten in het SVPA gebeuren.

Het lijkt me niet meer dan logisch dat er vanuit onze kring aan hen een zeer grote dankbaarheid betoond moet worden, niet alleen voor het vele werk dat ze voor alle vriendenkringen afleverden maar zeer zeker voor het uithangbord dat ze op deze wijze voor onze kring waren gedurende meer dan 19 jaar.

Vorige week werden ze gepast door onze vrienden van Noordergouw in de bloemetjes gezet, die natuurlijk zo het gras voor onze voeten wegmaiden. We kunnen dan ook niet achterblijven en graag had ik Frans en Marcel met hun dames in de bloemetjes of flesjes gezet.

We wensen uiteraard hun opvolgers veel succes toe en zullen hen traditiegetrouw helpen waar mogelijk.

Beste vrienden u weet dat er volgend jaar een feestjaar aankomt, hiervoor werden door de verschillende werkgroepen al behoorlijk wat werk afgeleverd. We zijn er echter nog lang niet.

Mag ik u dan ook vragen uw medewerking te verlenen aan Kevin en Dirk die alles in goede banen proberen te leiden... Via deze weg ook mijn dank aan hen en iedereen die zijn steentje bijdraagt om een succesvol jubileum af te leveren.

Dit jaar konden we weer een aanzienlijk aantal nieuwe collega's begroeten, onze opleiders zijn tot over de grenzen bekend en het moet gezegd worden dat de opvolging door onze peters naam en faam maakt tot ver buiten de grenzen van ons gewest. Hoe verklaar je anders dat we zelfs gastcursisten hebben op onze nieuwelingen cursus.

Succes komt niet vanzelf dus het is steeds hetzelfde liedje, zet uw schouders mee onder de rekrutering zodat we jaarlijks als kring kunnen blijven groeien.

We hebben dit jaar een extra collega in hogere afdeling, Hannelore volgt Sharon (die toch nog altijd een beetje van Soleo is) in haar voetsporen, we wensen haar en de andere gepromoveerden veel succes toe en hopen dat ze haar roots daarenboven niet zal vergeten.

Voor ons als kring is het een enorme steun dat we collega's die op het hoogste niveau actief zijn zo nu en dan eens op bezoek krijgen op onze vergaderingen en activiteiten.

Naar de jongeren toe is dit net zoals opkijken naar je idolen, zo bereikbaar zijn, een klapke doen, wat raad geven, een luisterend oor voor hen zijn dat is onbetaalbaar voor ons als kring.

Ik vraag u allen nogmaals om in grote getale naar onze activiteiten te komen, dit is de beste

motivator voor onze bestuursploeg.

We mogen organiseren wat we willen zonder jullie gaat de vlieger niet op.

Later op deze avond zullen de laureaten van de Beker Max Schaffer en de kleine reus bekend gemaakt worden. Mag ik van de gelegenheid profiteren om iedere deelnemer aan deze twee initiatieven te bedanken en geluk te wensen ongeacht de resultaten alsook de initiatiefnemers.

Traditioneel danken we ook voor de steun van CSC via Marcel en Maurice en de samenwerking met PC via Marc. Hartelijk dank aan al onze sponsors, de clubs waar we steeds met open armen ontvangen worden om onze activiteiten te laten doorgaan. Het college voor onze huisvesting en last but not least onze partners.

Zonder hun steun konden we een aantal zaken niet realiseren, ik dank hen van harte maar vraag beleefd en bescheiden om ons ook in de nabije toekomst te blijven steunen. Zeker met het oog op 75 jaar Kon. SOLEO.

Beste vrienden,

Vergeet echter niet dat er in de mei maand nog een zeer belangrijke vergadering plaatsvindt, het is namelijk onze statutaire vergadering waarop nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie naar voren treden.

U weet allen dat we ver verwijderd zijn van de 12 apostelen die het bestuur volgens onze statuten rijk mag zijn.

Denk er over na, maar weet dat er gewerkt dient te worden. Vele handen maken het werk lichter.

Ik zou deze toespraak graag afsluiten met een verhaaltje.

*Er was eens een man die ging verhuizen. Hij vond het verschrikkelijk jammer dat hij weg moest uit zijn oude woonplaats, maar de omstandigheden dwongen hem ertoe.*

*Om zich te oriënteren, ging hij alvast een kijkje nemen in het dorp waar hij zou komen te wonen.*

*Daar vroeg hij een toevallige voorbijganger: "Hoe is het hier?" "Dat kan ik u niet vertellen", zei de voorbijganger, "ga maar naar de kluizenaar aan het eind van de weg."*

*De man zocht het huis van de kluizenaar op en vroeg: "Kunt u mij vertellen hoe het hier is?" "Ja wel", zei de kluizenaar, "maar eerst een vraag vooraf: Hoe was het daar?" "Fantastisch," antwoordde de man, "aardige mensen op straat, ik had er veel vrienden en er was van alles te doen." De kluizenaar keek de man aan en zei: "Zo is het hier ook." Tevreden ging de man naar huis, zich verheugend op zijn verhuizing.*

*Drie weken later kwam er weer een man naar het dorp. Ook hij was door omstandigheden gedwongen om naar het dorp te verhuizen.*

*Hij kwam alvast een kijkje nemen en sprak een toevallige voorbijganger aan met de vraag: "Hoe is het hier?" "Ik woon hier met plezier," zei de voorbijganger, "maar aan het einde van deze weg woont een kluzenaar, die kan het u precies vertellen."*

*De man klopte bij de kluzenaar aan en vroeg om raad. "Hoe is het hier?, vroeg hij. "Dat wil ik u best vertellen", zei de kluzenaar, maar eerst een vraag: Hoe is het daar? "Helemaal niet leuk", antwoordde de man, "niemand groette mij op straat, ik had geen vrienden en er was nooit*

*iets te doen." "Het spijt me het u te moeten vertellen," zei de kluzenaar, "maar zo is het hier ook."*

U voelt al aan, beste vrienden wat ik met dit verhaal wil zeggen: hoe leuk het ergens is, wordt voor een groot deel bepaald door wat je er zelf van maakt.

Laat ons beginnen met vanavond.

Als u straks in uw auto stapt verget dan uw punten niet te geven, hou de cuison van de avond voor ogen en ook de punten voor

sfeer en gezelligheid zijn zeker zo belangrijk, tot een volgende komen eten.....

Van harte bedankt.

-Marc Leysen-

De aanwezige van het banket zullen merken dat de redactie zo vrij is geweest om delen van de speech te verwijderen.

De delen die we hebben weggelaten zijn de delen van de gevierden, omdat we deze willen bewaren voor in ons ledenblad, samen met het nodige fotomateriaal!

#### BEDANKT MANNEN!!

Via deze weg willen wij Piet De Backer en Stijn Goetschalckx bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet voor onze kring.

Zij hebben zich geëngageerd voor onze voetbalploeg en hebben heel hun hart en ziel gestoken in het samen krijgen van onze jongeren.

Stijn en Piet doen dit op een voortreffelijke manier en mogen daarvoor eens in de bloemetjes worden gezet!



#### FINALEDAG BEKER LEENEN

Op zaterdag 26 mei wordt de finaledag van beker Leenen gespeeld.

Dit jaar zijn onze collega's van GACH de organisatoren.

Er worden wedstrijden gespeeld om 14:00 en 16:00 en de finale zal gespeeld worden om 17:30.

Meer info volgt!





GASTRONOMISCH WEEKEND SEIZOEN 2012-2013

Voor het gastronomisch weekend volgend seizoen is het oog gevallen op ons buurland Duitsland.

De Duitse Eifel, is naar onze bescheiden mening een zeer mooie omgeving, waar een van de grootste stuwmeren van Duitsland, de Rursee, zich bevind.

We zullen verblijven in het hotel Paulushof in Rurberg a/d Rursee, een tweetal uurtjes rijden vanuit Lier. We worden daar op vrijdag 2 november 2012 verwacht tussen 18 en 19 uur.



Hotel Paulushof is een familiebedrijf dat al vele jaren meedraait en is een zeer gekend en geliefd hotel bij wandelaars en natuurliefhebbers. De kamers hebben niet de grote luxe, maar zijn zeer netjes. Het hotel beschikt over een gezellige bar, Finse sauna en zwembad. Honden zijn in de hotel toegelaten.



Ditmaal is er ook een speciaal budget vriendelijk pakket uitgedokterd voor onze jongere collega's. Zij hebben de mogelijkheid om te logeren en te ontspannen in het "Ferienwohnpark Rursee" bestaande uit los van elkaar gebouwde bungalows voor 4 tot 6 personen

**PROGRAMMA**
**Vrijdag 2 november**

Aankomst +/- 19u  
 Aperitief  
 3-gangen Dagmenu  
 Gezellig samenzijn

**Zaterdag 3 november**

Ontbijt  
 Wandeling (afh. van de weersom-  
 standigheden)  
 Vrij middagmaal  
 Vrije Tijd  
 18u30: Gastronomisch 5-gangen  
 Diner

**Zondag 4 november**

Ontbijt  
 Bezoek aan Monschau met  
 persoonlijke gids  
 Vrij middagmaal  
 Terugkeer naar huis

Voor de prijs van 160€ per persoon kan u dit weekend meemaken. Wees er snel bij, daar het aantal kamers beperkt is tot 10.

Inschrijven kan alleen door 100€ voorschot te storten, voor het jeugdpakket is dit 30€ op de rekening van  
 Kon. Soleo  
 BE65 4138  
 1602 6196.


**SEIZOENSAFSLUITER**

Op zondag 3 juni 2012 organiseren wij onze seizoensafsluiter. Deze zal doorgaan in de kantine van K. Oelegem S.K. en bestaan uit verschillende delen.

We zullen de dag starten met een brunch die start om 11:00 en zal eindigen rond 13:00. Daarna zal er een wandeling voorzien worden, waarin we Oelegem van een andere kant leren kennen.

Vanaf 18:00 zal de BBQ ontstoken worden, en zullen we met z'n allen het einde van het seizoen vieren!

**De prijs voor een hele dag deel te nemen komt op 30€ per persoon. Mensen die enkel willen deelnemen in de voormiddag betalen 15€, voor het namiddagprogramma met BBQ betalen leden 20€. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis deelnemen en kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 10€.**

Inschrijven kan op het secretariaat tot en met zondag 27 mei 2012.

**Weekend**


Naast het gastronomisch weekend (2, 3 en 4 november) is er de mogelijkheid om ook mee te gaan op blokhuur-weekend op dezelfde locatie. De prijs voor de overnachting (met lakens, handdoeken en ontbijt) wordt geschat rond de € 70.

Het bestuur wil alleen (een) blokhuur(ten) vast leggen als de deelnemers een voorschot van € 30 betalen op de rekening van Soleo, met vermelding weekend. Dit zou dan volgende week zeker moeten gebeuren.

Wil je dus meegaan, stort je voorschot en stuur mij een mailtje. Als we dan juist weten hoeveel mensen meegaan, kunnen we gaan samenzitten om een programma bij elkaar te puzzelen en afspraken te maken rond eten en drank.

# Evaluatie ledenblad/nieuwsbrief

Het is al zo vaak gezegd... We zijn aan het einde van het seizoen, tijd om onze werking te evalueren.

Omdat we geprobeerd hebben om dit seizoen vooral te werken rond de communicatie vragen we u ook om deze te evalueren.

Dit is zeker geen verplichting, maar de mensen die er even tijd voor willen maken zijn we zeker dankbaar.

Aarzel niet om ook de gebreken door te geven, zodat we dit kunnen optimaliseren.

Wij kunnen wel een idee hebben over hoe de werking verloopt, maar het zijn toch

vooral jullie, de leden, die hier het best hun mening over kunnen geven.

Alvast bedankt!



## Kalender

### 25 mei 2012

Statutaire ledenvergadering

### 1 juni 2012

Bestuursetentje

### 3 juni 2012

Seizoensafsluiter

### 18-19 augustus

Jeugdturnooi Kon. Soleo (Broechem)

**Meer is er niet...**



## OPGEPAST!

**Door de vele verontschuldigungen die binnenkwamen voor de ledenvergadering op 18 mei 2012 heeft het bestuur beslist om de ledenvergadering te verzetten naar vrijdag 25 mei 2012!**